

## 24η Μαΐου: Η πιο φωτεινή μας εορτή



Του Χρήστο Γκεωργκίεφ\*

**Ο**ποιον Βούλγαρο κι αν ρωτήσετε για την 24η Μαΐου, θα σας απαντήσει ότι πρόκειται για την πιο φωτεινή γιορτή της Βουλγαρίας. Την πιο φωτεινή επειδή από αυτή τη γιορτή ρέει το φως των γραμμάτων, της γραφής και του λόγου. Επειδή στα θεμέλια αυτής της γιορτής είναι ριζωμένες επαναστάσεις, εξεγέρσεις και αγώνες, με τη δύναμη και την πίστη του πνεύματος και της ψυχής.

Αυτή την ημέρα, εδώ και 166 χρόνια, οι Βούλγαροι εορτάζουν πανηγυρικά και υποκλίνονται στο μέγα έργο των αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου, των δημιουργών του σλαβικού αλφαβήτου.

Γι' αυτό το ιστορικό κατόρθωμα ένας μεγάλος ποιητής της Βουλγαρίας λέει ότι οι άγιοι αδελφοί έδωσαν «τα βιβλία να διαβάζουν όλοι οι Σλάβοι». Η Ιστορία μάς λέει ότι στα δύο αδέρφια, που γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, ανατέθηκε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου να δημιουργήσουν ένα αλφάβητο

για τους Σλάβους της Μοραβίας, που απειλούνταν από πλήρη γερμανική αφομοίωση. Τα δύο αδέρφια, που είχαν αποφοιτήσει από τα πιο διάσημα σχολεία της εποχής, εκπληρώνουν με τιμή το έργο που τους ανατέθηκε. Βέ-

βαια, η αιώνια μεγάλη διαμάχη μεταξύ Ανατολής και Δύσης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο Κύριλλος πηγαίνει στον Πάπα για να υπερασπιστεί τη νέα γραφή και να προσθέσει άλλο ένα ανοικτό παράθυρο στο οικοδόμημα του πολιτισμού της ανθρωπότητας.

Εδώ είναι λογικό να διερωτηθείτε πώς εμπλέκεται η Βουλγαρία σε αυτά τα γεγονότα. Οπότε πρέπει να πούμε ότι οι Γερμανοί κληρικοί, που επικρατούν αυτή την περίοδο στη Μοραβία, εκδιώκουν τον Μεθόδιο, που πεθαίνει στα σκοτεινά κελιά της φυλακής. Λίγο αργότερα, πεθαίνει στη Ρώμη και ο Κύριλλος.

Ζοφερή ήταν και η μοίρα των μαθητών των δύο αδελφών. Διώκονται από τους Γερμανούς κληρικούς και οδηγούνται γυμνοί και ξυπόλητοι προς τα νότια. Φτάνουν στη Βουλγαρία, όπου ο σοφός βασιλιάς, ο Μπορίς Α', εκτιμώντας τη σημασία του νέου αλφαβήτου, θέτει υπό την ηγεσία τους σημαντικά μοναστήρια, στην Οχρίδα, στην παλιά πρωτεύουσα της Βουλγαρίας Πλίσκα ή Πλεσλάβ, όπου οι μαθητές των Κύριλλου και Μεθόδιου δημιούργησαν ισχυρά λογοτεχνικά κέντρα.

Το σλαβικό αλφάβητο, το οποίο δημιουργήθηκε με βάση την παλαιοβουλγαρική ντοπιολαλιά, βρίσκεται στήριξη και διασώζεται. Η Βουλγαρία γίνεται η φωλιά του, από την οποία εξαπλώθηκε σε όλες τις σλαβικές φυλές. Το έργο των Κύριλλου και Μεθόδιου συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε

Στα θεμέλια αυτής της γιορτής είναι ριζωμένες επαναστάσεις, εξεγέρσεις και αγώνες, με τη δύναμη και την πίστη του πνεύματος και της ψυχής

\*Πρέσβης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Κύπρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2017 Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ [ ΑΠΟΨΗ ] 15

από τους διαφωτιστές και τον λαό της Βουλγαρίας.

Για τη Βουλγαρία, το αλφάβητο μετατράπηκε όχι μόνο στο υπόβαθρο σύστασης του κράτους της Βουλγαρίας, αλλά και σε υπόβαθρο διαμόρφωσης του βουλγαρικού έθνους, και εξελίχθηκε σε βασικό συστατικό της ταυτότητας της Βουλγαρίας.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, λοιπόν, που γιορτάζουμε την εορτή των Κύριλλου και Μεθόδιου, ως την κορυφαία στιγμή των γραμμάτων και του πολιτισμού της χώρας μας.

Γνωρίζετε ότι στην Κύπρο υπάρχει η βουλγαρική κοινότητα, τα μέλη της οποίας συμβάλλουν στην οικονομική πρόοδο της Κύπρου. Πιθανώς λιγότερο γνωστό είναι το γεγονός ότι αυτή η κοινότητα έχει δημιουργήσει 10 βουλγαρικά σχολεία, που λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα, με κύρια αντικείμενα τη βουλγαρική γλώσσα και λογοτεχνία, τη βουλγαρική ιστορία και τη γεωγραφία.

Σε όλα αυτά τα σχολεία, η 24η Μαΐου εορτάζεται πανηγυρικά, με σχολικές γιορτές, συναυλίες και ρεσιτάλ. Σε αυτούς τους εορτασμούς, απονέμονται και τα πιστοποιητικά αποφοίτησης, κάτω από τους ήχους του ύμνου των Κύριλλου και Μεθόδιου -«προχώρα λαέ αναγεννημένε, αναβίωσε το έθνος...».

Θα ήθελα να κάνω και έναν παραλληλισμό. Πέρυσι, μαζί με τον διευθυντή και τους δασκάλους στο Γυμνάσιο της Αγίας Βαρβάρας, οργανώσαμε έναν κοινό εορτασμό,



της εορτής του Σλαβικού Αλφαβήτου και της εορτής των Γραμμάτων και των τριών Ιεραρχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ήταν μια συναρπαστική εμπειρία και για όλους εμάς τους επισκέπτες που εκπροσωπήσαμε τη Βουλγαρία αλλά και για τους μαθητές του Γυμνασίου.